

Ontmoet uw buur!

Iedere maand vertelt één wijkbewoner zijn/haar verhaal. Wie is nu die buur die u wel ziet, maar eigenlijk niets van weet? In deze rubriek willen we die verbinding zoeken.

Voor de nieuwsbrief van februari: **Gerrit Jansen**

Gerrit woont al zo'n 30 jaar met Carla in de Amelandlaan. Hun beide dochters Sybrecht (22) en Baukje (25) zijn ondertussen het huis uit. Zij vinden de Akkers een geweldige plek om te wonen vanwege de ruimte en rust; een soort dorpje binnen de stad. Hij is geboren en getogen in Oudeschoot en heeft daar ook Carla ontmoet, die op haar 6^e vanuit Oranjewoud naar Oudeschoot was verhuisd. Na een opleiding in fijnmetaal op de avondschool in Meppel ging hij Friese staartklokken bouwen, waarbij hij alles zelf fabriceerde: zowel het houtwerk als het uurwerk ed. Op z'n 20^e kwam hij via een kort verblijf bij Borkent Filtrair in '86 terecht bij Hanje bussebouwer (nu VDL) en is daar nog steeds in dienst als documentalist/auteur waar hij o.a. handleidingen maakt voor gebruik en onderhoud van bussen.

Gerrit heeft talrijke hobby's waardoor hij regelmatig 'op pad' is. Hij is voorzitter van de Vogelwacht Heerenveen/Oranjewoud met ongeveer 600 leden en tevens hoofdredacteur van hun blad 'De Fûgelfreon' waarin de resultaten van al hun inspanningen in het veld alsmede het



jaarverslag te lezen is. Daarnaast is hij zelf ook broedzorger en verzorgt hij de website van de VWHO.

Gerrit is ook actief in de politiek: voor de FNP staat hij als lijstduwer op de stemlijst voor de gemeenteraadverkiezingen in maart 2018.

En dan nog de muziek! Hij is gitarist en zanger in de band L&G (Lady and Gentlemen; te weten een zangeres en met daarnaast nog vijf mannen). Hij vindt het leuk om liedjes te componeren en te arrangeren en om songteksten te schrijven. Ook speelde hij tot 2017 in de band Nix Nijs. Solo treedt hij op onder de naam Gerrett met wat meer Friestalige muziek. Hij vindt zelfs nog tijd om rockconcerten door heel Europa te bezoeken.

In de toekomst wil hij, naast bezig zijn met muziek (musiceren, schrijven van teksten) en met vogels, Friese staartklokken restaureren en het 'schilderen' (met name landschappen) weer oppakken. Maar bovenal wil ie dan gaan genieten van de vrije tijd samen met Carla, kinderen en kleinkinderen. Het eerste kleinkind, Jeen, is er al.

