

Ontmoet uw buur!

Iedere maand vertelt één wijkbewoner zijn/haar verhaal. Wie is nu die buur die u wel ziet, maar eigenlijk niets van weet? In deze rubriek willen we die verbinding zoeken.

Voor de nieuwsbrief van december: **Dhr S. Toering.**



Dhr. Toering woont al 37 jaar op de Akkers. Het is een man die houdt van het werken met zijn handen. Zijn grote hobby is het maken van vervoersmiddelen uit het verleden. Deze maakt hij uit zijn hoofd, zonder een foto er bij. Zoals hij ze van vroeger herinnert. Van de wielen met de spaken tot de scharnietjes: alles maakt hij zelf. Met de figuurzaagmachine zaagt hij de fijnste vormen en hij zaagt en slijpt aluminium net zo lang tot hij een werkend scharnietje heeft. Hij mag graag over deze stukken vertellen waarvan velen niet (meer) weten waarvoor ze vroeger werden gebruikt. Hij maakt ook zelf lijsten voor de puzzels die hij heeft gelegd. In het verleden heeft hij ook wel andere stukken gemaakt zoals kandelaren.

In zijn jeugd heeft dhr. Toering de opleiding tot timmerman gevolgd. Na zijn dienstdtijd is hij aan het werk gekomen bij een telefoniebedrijf. Hij moest voor dit bedrijf telefoonpalen plaatsen. Later is hij bij een scheepsbouwer terecht gekomen: eerst als timmerman, daarna in de polyester en als laatste in het magazijn.

Dhr. Toering zit niet stil. Hij heeft naast zijn grote hobby ook al 50 jaar een moestuin, waar hij in het seizoen vaak te vinden is. Ook gaat hij er regelmatig met een aantal burens erop uit; naar de koffieochtend in de Oranjewoudflat, een dagje weg of gewoon een rondje rijden. Soms wordt er, hetzij per ongeluk, van de route afgeweken. Maar ach, zegt dhr. Toering: zo zie je ook weer dingen die je anders niet zou zien.